

VREDESSTAD



**MET JE KLAS NAAR**

**IEPER**



# EEN STAD VOL HISTORIE

1

Of je leper nu binnentreedt langs de Menenpoort, waar meer dan 54 000 namen zwiingend de Eerste wereldoorlog herdenken. Of als je door de schilderachtige Rijselpoort het middeleeuwse leper binnenstapt. Het maakt geen verschil: leper ademt geschiedenis.

Elke bewoner, elke boom, elke steen in leper vertelt een verhaal. Van het prille begin, een kleine omwalde stadskern, over de bloeiperiode van de lakennijverheid. Van het binnenmarcheren van buitenlandse troepen, tot de totale vernieling door de oorlog. leper herrijst telkens opnieuw. Vandaag is leper vooral een bruisende stad, waar het heel aangenaam vertoeven is.





Kom naar Ieper om dit verhaal te horen. Met een bevlogen gids die je op sleeptouw neemt. Of via de indrukwekkende vierstammige eik die alle Ieperse oorlogen overleefde. Of misschien zelfs door de stenen. De stenen muren van de vestingen, of de duizenden stilzwijgende grafstenen. Met wie je aan de praat raakt, maakt niet uit. Allen getuigen ze van een stad vol veerkracht, een stad vol historie.

# DRIE TOPMUSEA



1917-21  
RUSSIAN CIVIL WAR

1919-22  
TURKSE  
ONAFHANKELIJKHEIDS-  
OORLOG

1914-18  
GUERRE  
RUSSO-POLONAISE

1918-19  
UNGARISCH-  
RUMANISCHER KRIEG

1912-13  
GUERRE  
GRECO-TURQUE

1947-48  
IRISH WAR OF  
INDEPENDENCE

1921-26  
RIF WAR IN MOROCCO

1936-39  
IRISCHE BURGEROORLOG

1920-21  
SOULEVEMENT  
D'ADOU EN GEORGIE

1932-35  
GUERRA CRISTERA

1949-50  
CHINESE CIVIL WAR

1932-32  
BOERENOPSTAND  
IN EL SALVADOR

1927  
SHANGHAI-INCIDENT

1932-35  
CHACO-WAR

1918-19  
EICHENSCHER  
KRIEG

1941-45  
SECONDE GUERRE  
ITALO-ETHIOPIENNE

1948-49  
ARAB REVOLT  
IN PALESTINE

1937-38  
SPANSE  
BURGEROORLOG

1937-45  
GUERRE SINDO-JAPONAISE

1939-45  
WORLD WAR II

1918-19  
GUERRE SOVIETO-  
FINLANDAISE

1945-49  
INDONESISCHE  
ONAFHANKELIJKHEIDS-  
OORLOG

1979-80  
IRAN CRISIS

1975-76  
GUERRE D'INGOCHENE

1946-49  
GRIEKSE BURGEROORLOG

1963-65  
PARAGUAYAN CIVIL WAR

1968-69  
INSURRECTION  
MALDACHE

1947-49  
INDO-PAKISTAN WAR

1948-49  
ARABISCH-  
ISRAELISCHE OORLOG

1928-29  
LA VIOLENCIA  
IN COLOMBIA

1950-53  
KOREAN WAR

1962-66  
TLE OF CHAM

1962-66  
U MALI OORLOG

1962-66  
LAKTIANSE  
BURGEROORLOG

1975-75  
VIETNAMEES OORLOG

1952-54  
UNGARISCHER VOLKSAUFSTAND

1948-49  
SUCCEESSES

1948-49  
CIVIL WAR DOORTEMALA

1960-62  
CONFLICT ARME  
GUATEMALTEQUE

1968-69  
FIRST KURDISH-  
IRAQI WAR

1963-64  
PORTUGEESE  
KOLONIALE OORLOG

1960-61  
CUBINESE  
WAR OF INDEPENDENCE

1964-65  
NOORD-JERENITISCHE  
BURGEROORLOG

1947-48  
INDISCH-CHINEESCHER  
CRENZKRIEG

1962-63  
INDONESIA-MALAYSIA  
CONFRONTATION

1965-66  
DEUXIEME GUERRE  
INDO-PAKISTANAISE

1965-66  
INDONESIAN  
KILLINGS OF 1965-66

1963-64  
TSJADISCHE  
BURGEROORLOG

1963-64  
SOUTH AFRICAN  
BORDER WAR

1962  
ZESDAAGSE OORLOG



# IN FLANDERS FIELDS MUSEUM

LAKENHALLEN, GROTE MARKT 34, IEPER

In een land waar oorlog gewoed heeft, blijft deze nazinderen. Ook als die oorlog inmiddels een eeuw achter ons ligt. Meer dan 600 000 doden kwamen door de oorlog in België om het leven, meer dan 425 000 namen werden in een graf of monument gekerfd. Achter elke naam huist een verhaal van verdriet en pijn, ergens in de wereld.

Het In Flanders Fields Museum brengt het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek. Omdat het wezen van oorlog doorheen de tijd niet verandert, is het brengen van dit oorlogsverhaal een universele vredesboodschap en dus een belangrijke maatschappelijke opdracht.

Het In Flanders Fields Museum heeft een goed uitgebouwde educatieve werking. Scholen van het vierde leerjaar tot en met het hoger onderwijs kunnen er terecht voor begeleiding zowel binnen als buiten de museummuren.





## EDUCATIEVE RONDLEIDINGEN

Een bezoek aan de plaatsen waar de oorlog hevig woedde, is onvergetelijk. De vele persoonlijke verhalen uit het museum vormen de rode draad bij elke educatieve rondleiding. De begeleider brengt je naar plaatsen waar het verhaal van burgers, soldaten of hulpverleners voor het grijpen ligt. Dichterbij kan deze geschiedenis niet meer komen.



Scan de code hiernaast om onze thematische rondritten, workshops, wandelingen of fietstochten te ontdekken.

Het In Flanders Fields Museum werkt met een poule van educatieve begeleiders, die een opleiding genoten om het verhaal voor een jong publiek te brengen. De educatieve tochten zijn opgebouwd rond maatschappelijk relevante thema's.

### Een vraag over de specifieke inhoud van een tocht?

Contacteer Wouter, Asma en Sien, de educatieve dienst van het In Flanders Fields Museum via [kenniscentrum@ieper.be](mailto:kenniscentrum@ieper.be)

Een bezoek reserveren of een praktische vraag? Contacteer de reseruatiedienst van het museum via [reservaties.musea@ieper.be](mailto:reservaties.musea@ieper.be)

## **KUITENBIJTERS, EEN GIDSBEURT PER FIETS**

Een loopgravenoorlog heeft alles te maken met het landschap. Zelfs kleine hoogteverschillen maken het verschil tussen zien of gezien worden. Fietsen is de ideale manier om dat aan den lijve te ervaren.

Tip: Moeilijk om de fietstocht in je dagprogramma te doen passen? De kuitenbijter is ook mogelijk met een picknick-halte onderweg.



## **KENNISCENTRUM**

Aan de uitgang van het In Flanders Fields Museum vind je het kenniscentrum. Wie een vraag over de Eerste Wereldoorlog of een bepaald slachtoffer heeft, kan er steeds terecht. Vrijwilligers en onderzoekers zoeken een antwoord op je vraag. Klassen kunnen er een introductie in het diverse bronnenmateriaal en de wetenschappelijke onderzoeksmethodiek volgen. Het doorbladeren van een authentiek fotoalbum of een handgeschreven brief lezen, maakt de oorlog ontzettend tastbaar.

Sint-Maartensplein 3, Ieper  
kenniscentrum@ieper.be  
057 23 94 50





## YPER MUSEUM

LAKENHALLEN, GROTE MARKT 34, IEPER

**Het Yper Museum is er één op maat van de schoolgaande jeugd!**

In dit mooie, interactieve museum ontdek je de verschillende gezichten van Ieper doorheen de eeuwen. Het ontstaan van de stad en de vroegste archeologische vondsten. De machtige middeleeuwse tijd met een bloeiende lakenhandel, maar ook geurtjes in de straat en sociale geschillen tussen arm en rijk. Het wel en wee van de middeleeuwse bewoners in moeilijke jaren van pest, oorlog of godsdienststrijd. Een ludieke informatieve film toont je het ontstaan van de vestingmuren. Drie Ieperse dames illustreren de schoonheid van kantklossen, schilderkunst en fotografie. In de schatkamer van het museum vind je dan weer een unieke collectie insignes: prachtige speldjes uit de middeleeuwen met wel heel stoute tafereeltjes...





## EEN MUSEUM MET EXTRA'S

Laat je verrassen door de theaterwandeling voor kleuters. Volg een creatieve workshop waar je zelf aan het vilten of kantslossen slaat. Verken de stad met de app Kattenjacht. Duikel eens in het ondergrondse leper of laat je klas spelenderwijs een dagje 'Onderzoeksteam middeleeuwen' worden. Yper Museum heeft heel wat in petto, voor alle leeftijdsgroepen.



Ontdek alle workshops, wandelingen en zoektochten via deze QR-code.



# MERGHELYNCK MUSEUM

MERGHELYNCKSTRAAT 2, IEPER

Kristallen luchters, kostbaar porselein, schilderijen en zilverwerk versieren de stijlvol aangeklede salons van het 18de-eeuwse Merghelynck Museum.

Dit museum is een parel in hartje Ieper. Kom solliciteren voor een openstaande functie als dienstmeid of lakei. Het personeel neemt je mee op avontuur door dit bijzondere huis met zijn vele kamers en buitengewone voorwerpen.



**MERGHELYNCK  
MUSEUM**



Dit is de geknipte schooluitstap om te ontdekken hoe het adellijke leven er in de 18de eeuw uitzag.



Ontdek de rondleidingen in het Merghelynck Museum via deze QR-code.





## GEEN TIJD TE VERLIEZEN: DE HISTORISCHE BINNENSTAD

Het verhaal van Ieper begint middeleeuwen geleden. Een prille nederzetting groeit in de twaalfde eeuw uit tot een economische draaischijf voor de Europese lakenhandel. Dat weerspiegelt zich ook in de rijke architectuur: imposante gebouwen als het belfort, de lakenhallen en verschillende burger- en gildenhuisen verwijzen naar het roemrijke verleden van Ieper.

De stad kent hoogtes en laagtes, maar je vindt er nog tal van unieke historische overblijfselen.

Tip: de vestingen kun je al speurend ontdekken! De zoektochten 'Kattenjacht' en 'Speuren met Siper' zijn hiervoor geschikt.

### VESTINGEN

De Ieperse vestingen zijn de best bewaarde van het land. Ze kregen nochtans al één en ander te verduren. Uit aarden wallen met een gracht ontstond een indrukwekkend complex geheel van stenen muren en torens die de stad beschermden tegen invallen.





## LEEUEWENTOREN

De Leeuwentoren en de Predikherentoren maken deel uit van de 14de-eeuwse vestingen. In de Franse tijd werden de torens verlaagd en omgebouwd als geschutplatform. Een tunnelgang verbindt de torens met de binnenstad. Onder de smalle vensters voor boogschutters is een ronde opening voor primitieve kanonbuizen.

Tip: De Leeuwentoren heeft zijn eigen kubb-spel. Je kan het met de klas ontlenen via de educatieve dienst van de musea.

**Vestingen, ter hoogte van Kanonweg, Ieper**

Tip: Ay ay kapitein!  
Bij Pacific Eiland kun je op het vestingwater roeien.

**Eiland 2, Ieper**



## RIJSELPOORT

RIJSELSTRAAT 208, IEPER

De Rijselpoort is de oudste stadspoort die bewaard bleef. Ze stamt uit de veertiende eeuw. Een must-do is het bezoek van het poortwachtershuis en de sluiskamer met educatieve begeleiding.



Tip: Ontdek Ieper ondergronds tijdens de wandeling 'Dieper in Ieper'. Of vorm met je klas een Onderzoeksteam middeleeuwen en ga op 'Onderzoek onder Ieper'.

## LAKENHALLEN

GROTE MARKT 34, IEPER

Wie Ieper zegt, zegt Lakenhallen. Dit imposante gotische gebouw weerspiegelt hoe belangrijk de lakenhandel ooit was voor de stad. In de middeleeuwen deed het gebouw dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats van laken. Door de strategische ligging aan de Ieperlee-rivier konden bootjes toen tot aan de lakenhallen varen. Archeologisch onderzoek legde de middeleeuwse kaaimuur en de voet van de hijskraan bloot, stuk voor stuk unieke vondsten! Tijdens de oorlog werd het gebouw uit 1304 volledig vernield, op de toren en enkele muren na. De reconstructie nam vele jaren in beslag. Sinds 1967 vrolijkt dit prachtige gebouw opnieuw talloze schilderijen en instagrampagina's op.

Tip: Beklim de belfortoren voor een adembenemend zicht over de Ieperboog.





## BELFORT MET BEIAARD

Ieper heeft al sinds de middeleeuwen een beiaard in de toren van het belfort. Deze kun je bewonderen tijdens je klim naar de top. En bovenop de toren? Prijkt de fiere draak Margriet!

Tip: Het Yper Museum bracht een reeks jeugdboeken uit over de hoogste bewoners van de stad.



## DE KAZEMATTEN

ONTHAALCENTRUM:  
BOLLINGSTRAAT 1, IEPER,  
GRATIS TOEGANKELIJK  
BROUWERIJ KAZEMATTEN:  
HOUTEN PAARD 1 IEPER

De prachtig bewaarde kazematten zijn half-ondergrondse kelders uit de 17de eeuw, naar de plannen van Vauban, de grote vestingingenieur van Louis XIV. Tijdens WO1 deden ze dienst als slaap- en schuilplaats voor de Britse troepen. Ook de Wipers Times, een oorlogskrant, werd er gedrukt. Vandaag doen de kazematten dienst als onthaalcentrum en brouwerij.

Tip: In het onthaalcentrum toont een maquette Ieper anno 1918. Een aanblik die je niet snel vergeet.





## **VISMARKT**

De vismarkt is tegenwoordig de uitgaansbuurt voor jongeren. Maar ooit was dit de plaats bij uitstek om vis te kopen. Het tolhuisje uit 1899 verwijst naar die lang vervlogen tijd, net als de twee nieuw heropgebouwde verkoopstanden. Stap binnen via de machtige vispoort, waarop zeegod Neptunus prijkt.

## **MIDDELEEUWSE STEEGJES**

In Ieper kan je je verliezen in de idyllische middeleeuwse steegjes. Deze werden in het dambordpatroon van de stad aangelegd om brand tegen te gaan en bezorgen ook het huidige Ieper z'n typische look.

O.A.: PARADIJSSTRAAT,  
SINT-CHRISTOFFELSTRAAT,  
ABC-STRAAT





## HISTORISCHE HUIZEN

Begin 19de eeuw telde leper nog meer dan negentig houten huizen. Even weg-dromen naar het middeleeuwse leper kan bij het Houten Huis, een reconstructie van een typisch 16de-eeuws huis. Ook het prachtige Kasselrijhof werd heropgebouwd. In de medaillons kan je nog steeds de zeven hoofdzonden spotten. Een bezoekje met vermoeide en hongerige leerlingen is op zijn plaats.

Houten huis, Rijselstraat 204, leper  
Kasselrijhof, Grote Markt 10, leper  
(beide enkel van buitenaf te bezichtigen)

Authentieke middeleeuwse gevels bewonderen? Dat kan nog her en der. Bij de huizen die (grotendeels) de gruwelijke oorlog trotseerden, zoals Het Hooghuis of Huis Biebuyck.

Het Hooghuis, Rijselstraat 70, leper  
Huis Biebuyck, Diksmuidestraat 48, leper





## **SINT-MAARTENSKATHEDRAAL**

Onmiddellijk naast de Lakenhallen piekt een andere toren hoog in de lucht. De Sint-Maartenskerk, die in zijn oorspronkelijke vorm teruggaat tot de middeleeuwen, is vandaag de dag uitgebouwd tot majestueuze gotische kathedraal. Het prachtige schilderij 'Het beleg van Ieper' is er vrij te bezichtigen. De toren is niet toegankelijk.

SINT-MAARTENSKATHEDRAAL,  
VANDENPEEREBOOMPLEIN IEPER

## **KLOOSTERPOORT**

De kloosterpoort werd rond 1500 gebouwd. Ze vormde de toegangspoort tot de Sint-Maartensproosdij, de voormalige woonst bij de Sint-Maartenskerk. In 1780 werd ze in een nieuw jasje gegoten. Ook deze poort werd slachtoffer van het oorlogsgeweld. Maar vandaag pronkt ze weer als voorheen naast de Ieperse stadsschouwburg. Tip: "Kiekt eki doa!" Deze poort leent zich uitstekend voor een leuk kiekje.

KLOOSTERPOORT, VANDENPEEREBOOMPLEIN IEPER

# VAN FRONTSTAD NAAR VREDESSTAD

Meer dan 100 jaar geleden was Ieper het decor van een gruwelijk, verwoestend conflict. De stad werd door de Eerste Wereldoorlog bijna volledig van de kaart geveegd. De sporen van dit oorlogsgeweld zijn in Ieper nog heel tastbaar aanwezig.





# HERINNERINGSPLAATSSEN IN DE BINNENSTAD

## RAMPARTS CEMETERY

In de Ieperse binnenstad bevinden zich twee Britse begraafplaatsen. Ramparts Cemetery is enkel te bereiken via het wandelpad op de vestingen en daardoor een unieke herdenkingsplek. Voor altijd omgeven door het groene loof en het statige vestingwater, rusten hier 198 soldaten. Al in 1914 begonnen Franse troepen met de aanleg van de begraafplaats. Vanaf 1915 hadden ook de Britten op deze locatie doden te betreuen. De Franse graven werden na de oorlog verplaatst. Vandaag rusten er nog Britten, Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders, waarvan er 10 tot de oorspronkelijke Maori-bevolking van het land behoren.

VESTINGEN, TER HOOGTE VAN  
KANONWEG, IEPER



## YPRES RESERVOIR CEMETERY

Vanaf oktober 1915 ontstond in hartje Ieper een tweede Britse begraafplaats. Tot het einde van de oorlog werd de locatie gebruikt door gevechtseenheden en medische posten.

Ypres Reservoir Cemetery illustreert het multiculturele gezicht van de oorlog: vandaag rusten er Britten, Australiërs, Canadezen, Indiërs, Nieuw-Zeelanders, Zuid-Afrikanen en een (onbekende) Duitse soldaat. De levensverhalen van McColl, Lawrence en Moles, drie soldaten die in de Ieperse gevangenis werden geëxecuteerd, raken nog steeds een gevoelige snaar.

PLUMERLAAN, IEPER, INGANG  
TEGENOVER HUISNUMMER 21

## LAPIDARIUM

Na de oorlog leefde aan Britse zijde de wens om Ieper als ruïne te bewaren, ter illustratie van het nietsontziende oorlogsgeweld. Volgens de wens van de gevluchte Ieperlingen werd de stad echter terug opgebouwd. Toch is er in Ieper nog een plekje waar de oorlogsvernietiging blijvend bewaard is. In het Lapidarium naast de Sint-Maartenskathedraal liggen de kapotte stenen van het vooroorlogse Ieper er verstomd bij.

INGANG VIA VANDENPEEREBOOMPLEIN,  
IEPER, NAAST SINT-MAARTENSKERK



## MENENPOORT

Na de oorlog richtten de Britten in Ieper een monument op om alle vermiste Britse soldaten te herdenken: de Menenpoort. Het ontwerp verwijst naar de klassieke triomfboog, die na de oorlog de overwinnaars eert. Een boeiende plek om te praten over 'herdenken vroeger en nu'.

In de muren van de Menenpoort is een ellenlange lijst namen te lezen: bijna 55 000 soldaten zonder graf worden hier vermeld. Het werkelijke aantal Britse vermisten loopt tot in de 100.000, dus loopt deze lijst namen nog verder op twee andere Commonwealth begraafplaatsen.

Elke avond, al sinds 1928, weerklinkt stijs om 20u de 'Last Post' onder de Menenpoort. De dagelijkse activiteiten vallen even stil om de gesneuvelde soldaten te herdenken.

MENENSTRAAT, IEPER





## SAINT GEORGE'S MEMORIAL CHURCH

Deze Anglicaanse kerk in hartje Ieper is een unieke herdenkingsplek. Het kerkje werd geopend in 1929 om de bijna 200.000 Britse soldaten te herdenken die het leven lieten bij de gevechten aan de Ieperboeg. De binnenbekleding van de kerk is afkomstig van giften: het altaar, de glasramen, de klokken, gedenkplaten en vlaggen. Op de stoelen in de kerk vind je geborduurde kussens, die verwijzen naar de verschillende regimenten waaronder de Britten vochten en het leven lieten.

ELVERDINGESTRAAT 1, 8900 IEPER

Tip: Als school kan je peter / meter worden van een burgerslachtoffer door aankoop van de herdenkingsleutel.

Alle info daarover vind je hier:



## DE VERLOREN SLEUTELS

Veel klasgroepen bezoeken op schoolreis de militaire begraafplaatsen. Wie de oorlog graag op een inclusieve manier herdenkt, kan ook halt houden bij de herdenkingsleutels die her en der in de stad zijn blijven liggen. Elke verloren sleutel wordt geplaatst bij een woning waar door het oorlogsgeweld een burgerslachtoffer viel. Op de sleutel lees je de naam, overlijdensdatum en leeftijd van elk slachtoffer.





# HERINNERINGSPLAATSEN RONDOM IEPER

In wat volgt vind je een overzicht van de mogelijkheden en hulpmiddelen om met je klas de Ieperboog, de voormalige frontzone, te verkennen. Uiteraard kun je de omgeving ook bezoeken onder educatieve begeleiding. Na een bezoek aan het In Flanders Fields Museum stapt de begeleider mee met je klas op de bus of doorheen de stad.

Tip: Deze instappunten zijn geschikt voor kleine groepen (< 25 p.) of voor een voorverkenning onder leerkrachten. Voor een grote groep leerlingen is er te weinig ruimte om de film en infopanelen te bekijken.



## (INST)APP

Drie instappunten langs de Ieperse frontboog zijn het ideale startpunt om het voormalige oorlogslandschap te verkennen. Een film verhaalt de gebeurtenissen in de frontzone rond het instappunt. Vanuit elk instappunt vertrekken wandelpaden doorheen de boeiende, vaak authentiek gebleven oorlogslandschappen.

Naast instappunten biedt In Flanders Fields Museum een app aan om het oorlogslandschap in te stappen. Terwijl historische luchtfoto's je virtueel door het frontgebied laten wandelen, maak je kennis met getuigen en ontdek je sporen in het huidige landschap. Je wandelt door het Niemandland, ervaart hoe dicht de lijnes bij elkaar lagen en hoe complex en talrijk de loopgraven het land doorsneden.

INSTAPPUNTEN EN APPS  
LANGS DE IEPERBOOG, GRATIS





## BEGRAAFPLAATSEN

Op lepers grondgebied bevinden zich meer dan 70 Britse begraafplaatsen. Duitse begraafplaatsen vind je in Langemark, Vladslo, Hooglede en Menen. Langs de Zonnebeekseweg in Ieper ligt Saint-Charles de Potyze, een begraafplaats waar meer dan vierduizend Franse soldaten rusten.

De Belgische militaire begraafplaatsen bevinden zich in Houthulst, Oeren, Hoogstade, Ramskapelle, Keiem, Steenkerke, West-Vleteren en De Panne.

Unieke parels zijn: Bedford House Cemetery, waar het kasteelpark van toen tot een prachtige herdenkingsplaats verworven is. Welsh Cemetery, ofwel Caesar's Nose, waar de frontlijn ooit de knik van een Romeinse keizerneus aannam en je vandaag eerst het veld moet oversteken om de soldaten te ontmoeten. Op No Man's Cot Cemetery sta je letterlijk in niemandsland. In het juiste seizoen ligt de begraafplaats verborgen tussen de hoge rijen maïs.

Tip: Ga ook eens voorbij aan 'de grootste' of de 'meest bekende' begraafplaats. Zo ontdek je onbekende parels, waar je als groep alleen, in een beklievende stilte, voorbij de vele zerken kan wandelen.



## LOOPGRAVEN EN BUNKERS

In de omgeving van Ieper zijn verschillende loopgravensites.



Bunkers zijn her en der in het landschap overgebleven. Sommigen liggen te wachten op een sporadische bezoeker, of liggen op privaat domein. Andere zijn geslaagd geïntegreerd in een begraafplaats, of vormen een toeristische trekpleister.

**Bunker op site Hill 60, Zwarteleen, Zillebeke**

De Yorkshire trench & dug-out is een gerestaureerde loopgraaf met een dug-out uit 1917. Deze loopgraaf is gratis toegankelijk voor alle bezoekers. De ingang tot de dug-out is nog zichtbaar. De Yorkshire Trench & Dugout is de enige Britse loopgraaf in de Westhoek die nog op zijn originele plaats ligt. Een panoramatekening van de loopgravenlijnen, het niemandsland en het gangenstelsel van de dug-out door cartoonist Dave Chisholm maakt de site visueel begrijpelijk voor een jong publiek.

Tip: tijdens de educatieve tocht 'The salient illustrated' kunnen de leerlingen via de tablet de loopgraaf boven en ondergronds aanschouwen.

**Bargiestraat, Boezinge**

Bayernwald, een Duitse loopgraaf met mijnschachten en bunkers, alsook 't Hooge en Hill 62, gereconstrueerde Britse loopgraven, zijn betalende sites.



# HERDENKINGSBOMEN

## STAMSCHIJF

Wat kunnen bomen vertellen over de Eerste Wereldoorlog? Heel wat. De stamschijf in het In Flanders Fields Museum toont de bezoeker hoe diepgeworteld de littekens van een oorlog zijn.

## ROOD-BLAUW

De voormalige frontlijnen uit '15-'17 zijn in de omgeving rond Ieper terug te vinden via de 140 herdenkingsbomen die in 2015 aangeplant werden. Je herkent ze aan hun blauwe (geallieerde frontlijn) of rode (Duitse frontlijn) boomkorf. De concrete plantplaatjes werden bepaald na wetenschappelijk onderzoek op basis van luchtfotografie en kaartonderzoek.

## VIERSTAMMIGE KASTANJE

De vierstammige kastanje bij de Menenpoort is de laatste overlever van de Eerste Wereldoorlog. Al sinds 1860 kijkt hij uit op de woelige binnenstad. Het geweld van WO I wist hij te overleven, de massale houtkap tijdens WO II wist hij te ontkomen. In 2020 werd hij in de bloemetjes gezet als 'Belgische Boom van het Jaar'.



Tip: Maak kennis met de herdenkingsbomen via deze QR-code.





*“Vollemaan en een prachtige zomernacht. Het is juist 3 uur en het eerste daglicht begint te schemeren als ik plotseling het reusachtigste en tevens ijselijk prachtigste vuurwerk zie dat ooit in Vlaanderen ontstoken is. Geen twijfel: het zijn de mijnen van Wijtschate, Mesen en Hill 60 die aan het springen zijn. Het duurt nog enige seconden voor wij de schokken voelen. Dit is een ware aardbeving, die ruim een minuut duurt. En intussen zijn alle kanonnen van geheel het front, misschien wel 1000 in aantal, in werking. Wat een helse muziek, wat een gruwelijk schouwspel!*

*Och, ware het geen mensenslachterij, men zou het ‘prachtig’ noemen.”*

Dagboek Achiel Van Wallegem,  
7 juni 1917

## KRATERS

Op 7 juni ontploffen op 19 plaatsen langs de leperboog zorgvuldig ingegraven dieptemijnen. Voor Duitse troepen een complete verrassingsaanval, met ontelbare doden tot gevolg. Voor geallieerden het begin van een gigantisch offensief, met ook in Britse rangen ontelbare doden tot gevolg. De kraters van de ontploffingen zijn voor altijd in het landschap ingebed. Vandaag zijn ze zowel massagraf als natuurpracht, een unieke maar wringende combinatie, waar je oprecht stil van wordt.

Caterpillar, Zwarteleenstraat 75, Zillebeke  
Sint-Elooi, Rijselseweg 214, Voormezele (14-18u)



# IEPERBOOG FIETSRUTE

De fietsapp Landscape Voices is een unieke leerervaring voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van het secundair onderwijs. De klas beleeft tijdens een fietstocht het historische landschap van WO I. Op bijzondere erfgoedlocaties houdt de klas halt om er op een interactieve manier te leren en filosoferen over het verleden en het heden.

19 km, gratis via erfgoedapp  
Startplaats vrij te kiezen op de route



Liever zelf een fietsroute uitstippelen? De bewegwijzerde fietsroute Ieperboog brengt je naar de frontlijnen van weleer. Je komt voorbij de drie instappunten, de gerestaureerde loopgraaf Yorkshire Trench, No Man's Cot Cemetery, Track X Cemetery, de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze, Hooge Crater Museum en Cemetery, Sanctuary Wood Cemetery, Hill 62, Hill 60 en mijnkrater Caterpillar, The Bluff, Chester Farm Cemetery, Spoilbank Cemetery en Sint-Elooi mijnkrater.

Op heel veel plaatsen dwars je blauw- en rood omkaderde bomen, die de Britse en de Duitse frontlijn in het huidige landschap lokaliseren.

Tip: reken voldoende tijd om een fietstocht met een klas af te leggen. 15km/u is een realistisch tempo voor een groep. Op elke herdenkingsplaats halt houden is bijna onmogelijk. Kies bij voorkeur de loopgraaf, de Franse en een Britse begraafplaats en Hill 60 als stopplaats. Voorzie voor de volledige fietsroute Ieperboog met haltes inbegrepen 5 uur fietstijd. In tijdsnood? Laat Voormezele links liggen.

**Start, Grote Markt Ieper, 36 km**





## MAYORS FOR PEACE

Samen met het Japanse Hiroshima oefent Ieper Vredesstad ook een voortrekkersrol uit binnen de wereldbeweging 'Mayors for Peace', die sinds 1982 ijvert voor de totale afschaffing van kernwapens over de hele wereld.



© Diederik Vandenbitke

# IEPER VREDESSTAD

## VREDESPRIJS

Sinds 2001 reikt Stad Ieper de Internationale Vredesprijs uit aan een persoon of organisatie die zich actief inzet voor de wereldvrede. Juryleden van dienst zijn leerlingen uit het zesde middelbaar. De genomineerden voor de vredesprijs kun je via een film in de klas voorstellen. Zo leren jongeren over verschillende manieren waarop mensen zich voor de vrede inzetten: vanuit solidariteit met slachtoffers van geweld, verzoening tussen voormalige vijanden, geweldloze actie of opkomen voor mensenrechten in regio's die minder vaak in het nieuws komen. Ook jouw leerlingen kunnen om de drie jaar mee stemmen over wie de Vredesprijs in ontvangst mag nemen.

De stad die honderd jaar geleden door oorlog van de kaart geveegd werd, is vandaag Ieper Vredesstad geworden. Via doelbewuste initiatieven wordt vanuit de Vredesdienst getimmerd aan de weg naar vrede.



# ONVERGETELIJKE SCHOOLREIS: ACTIVITEITEN IN IEPER





## **BEDRIJFSBEZOEK: PICANOL**

Veel bijgeleerd over het leperse laken dat de stad in de Middeleeuwen tot ongekende welvaart tilde? Dan sluit een bedrijfsbezoek bij Picanol perfect aan bij dit thema. Weefgetouwenfabrikant Picanol heeft wereldwijd vestingen en spreekt dan ook met kennis van zaken!

## **ERFGOED: PALINGBEEK**

In provinciedomein de Palingbeek haalt elke natuurliefhebber zijn hartje op. In deze prachtige groene omgeving kunnen jong en oud workshops volgen of de milieuboerderij bezoeken. Er is een beklijvend educatief aanbod over de Eerste Wereldoorlog. Er zijn geleide wandelingen en speurtochten voor alle leeftijden en er is een lekker groot speelplein. Ook Astrolab Iris is zeker een bezoek waard! De land-art installatie CWRM door kunstenaar Koen Vanmechelen symboliseert de 600 000 slachtoffers die door de Eerste Wereldoorlog in België vielen.



## **SPORT: ZWEMMEN & FIETSEN**

In de binnenstad van Leper zijn verschillende sportmogelijkheden, alsook een openbaar binnenzwembad. Je kan ook een duikje nemen in Bellewaerde Aquapark.

Rondom Leper is het heerlijk fietsen. Een fietsroute voor jong en oud is 'Crossen door de bossen'. Fietstochten langs de leperboog brengen je dan weer naar de frontlijnen van weleer. De eigen fietsen niet bij? Geen probleem: in Leper centrum kun je fietsen huren.

## **PRETPARK**

Pretpark Bellewaerde is al vele jaren een gevestigde waarde in pretparkenland. Plezier voor jong en oud. Een combiticket met de leperse musea is mogelijk.





## SPEELPLEINEN

In Ieper wordt er naar hartenlust gespeeld. In de binnenstad, maar ook net buiten de stad zijn een aantal mooie speelpleinen.

### JEUGDSTADION

De toplocatie voor kleuters en lagere scholen is het Jeugdstadion. Dit speelplein ligt vlakbij een indoor picknicklocatie die je als school kan reserveren.

Leopold III-laan 16, Ieper  
(900m van het museum, naast de Ieperse vestingen)

### KANONWEG

Wie wandelt op de Vestingen, passeert het speelpleintje in de Kanonweg. Dit is eerder op de jongste bezoekers gericht. Er is ook een openbaar voetbalveldje.

Kanonweg 22 Ieper  
(900m van het museum, naast Ieperse vestingen)





## **PALINGBEEK**

In provinciedomein de Palingbeek is een topspeelplein te vinden, geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Dit domein ligt in Zillebeke, een deelgemeente van Ieper. De Palingbeek heeft bovendien ook een boeiend educatief aanbod.

## **INDOOR SPEELPLEIN**

Slecht weer? Conquesta is een indoor speeltuin aan de Ieperse stadsrand. Geschikt voor 4- tot 12-jarigen.



# PRAKTISCHE INFO



## BEREIKBAARHEID

### AUTO

Neem op de A-19 afrit 4 (Ieper/Heuvelland/ Zillebeke) om de binnenstad te bereiken. Gratis langdurig parkeren: Minneplein of Leopold III-laan (einde straat). Betalend parkeren op de Grote Markt en het Sint-Maartensplein (behalve op zon- en feestdagen).

Parkeerplan Ieper

### VOETJES

Ieper te voet verkennen is zeker de moeite. De prachtige binnenstad geeft nog tal van middeleeuwse geheimen prijs en op de vestingen wandelen is sowieso een topper-tje. Bovendien is Ieper niet groot. Andere musea en bezienswaardigheden zijn dus steeds vlakbij.

Nog een praktische vraag over de organisatie van je bezoek? Vraag maar raak via [reservaties.musea@ieper.be](mailto:reservaties.musea@ieper.be).

## BUSJE KOMT ZO

De lijnbus stopt op 20 meter van het museum, aan de halte 'Ieper Markt'. Op bepaalde uren stopt de bus enkel aan de halte 'station Ieper'. Maar ook het station ligt op wandelafstand van het museum. Scholen kunnen via DynamoOPWEG gratis met de bus reizen in functie van een cultuuruitstap. Hier vind je alle voorwaarden.

## TREIN

De Ieperse musea liggen op 10 minuten stappen van station Ieper.

## FIETSKLASSIEKER

Ieper per fiets ontdekken is de max. De stad ligt in een rustige, groene omgeving en sluit in alle windrichtingen aan op de fietsknooppunten. Ook fietsen huren in het centrum is mogelijk.

Vertrek voor een sportieve rit of fiets terug in de tijd, langs de frontlijnen van weleer.

## EIGEN BUS

De musea met eigen busvervoer bezoeken kan zeker ook. Er is een op- en afstapplaats voor bussen aan de Lakenhallen.

## TOEGANKELIJKHEID

Via [www.toerismeieper.be/toegankelijk-ieper](http://www.toerismeieper.be/toegankelijk-ieper) vind je informatie over de (rolstoel-)toegankelijk van Ieper.



© Suzan Debuysere



# PICKNICKEN

## MUSEUMCAFÉ

Scholen die het In Flanders Fields Museum of Yper Museum bezoeken, kunnen in het museumcafé picknicken. Het museumcafé moet je samen met je bezoek reserveren.

Kostprijs: geen huurprijs, wel verplichte consumptie



## ZAAL FENIKS

Picknicken kan ook in zaal Feniks, waar ook een groot speelplein is. Deze zaal wordt, tegen een kleine vergoeding verhuurd. Reserveren via: [fenix@ieper.be](mailto:fenix@ieper.be)

Leopold III-laan 16, Ieper

## IN OPENLUCHT

Binnenkoer lakenhallen



Astridpark , Janseniusstraat



## HORECA

Via toerisme Ieper weg vind je alle horecazaken die schoolgroepen ontvangen.

## SLEEP-OVER

Dienst toerisme Ieper wijst je alle horecazaken die schoolgroepen ontvangen.

# ADRESSEN

---

## **OPENBARE TOILETTEN**

---

Lakenhallen, Sint-Maartensplein  
Kruitmagazijn, Esplanadeplein  
Bibliotheek, Weverijstraat 9

## **DIENST TOERISME**

---

Lakenhallen, Grote Markt 34



VREDESSTAD

